

New Zealand er nok det land i verden, der har flest golfbaner per indbygger, og så har de tilmed to af verdens mest unikke af slagsen, Kauri Cliffs og Cape Kidnappers. I slutningen af oktober er banerne vært for den internationale turnering, The Kiwi Challenge, der lokker med millioner i præmiepuljen.



En af de lokale farmere sagde i årevis, at der burde ligge en golfbane her ved den berømte klint. Og sådan blev det – til glæde for både lokale og de mange tilreisende spillere

Vild

verdensklasse

Tekst: Kirsten Rødsgaard-Mathiesen
Foto: Kauri Cliffs, Cape Kidnappers

Fortæl en international golfspiller, at du er på vej til Kauri Cliffs eller Cape Kidnappers i New Zealand, og der vil lyde et misundeligt “bare det var mig....”.

De to golfbaner er vidt forskellige men har alligevel flere ting til fælles. De hører til i den absolutte top blandt landets mere end 400 golfbaner (her er kun godt fire millioner indbyggere!), de ligger begge ud til Stillehavet, de har hver især en tilhørende luksus lodge, og de er ejet af den samme mand, den amerikanske milliardær, Julian Robertson. Han kom til New Zealand første gang i 1970'erne og forelskede sig straks i dette smukke land, hvor havet er mere blåt, og græsset er grønnere end andre steder. I 1995 investerede han i en 24 km² stor kvæg- og fårefarm i Northland, landets nordligste område. Egentlig vidste han ikke, hvad han skulle med stedet, men en dag foreslog en golfdesigner ham at anlægge en golfbane med udsigt til Stillehavet. Det skulle blive startskuddet til, at familien Robertson kom ind i golfbranchen, og Kauri Cliffs-banen åbnede i år 2000.

Fru Robertson så gerne, at der ud over en golfbane også kom

lidt “landlige indkvarteringsmuligheder” på stedet, og det endte med at blive til den sublim lodge, som Kauri Cliffs er i dag. Elleve cottages med to suiter i hver ligger smukt og delvis omgivet af skøn New Zealandsk bush. I alt 22 suiter bygget i en klassisk, enkel og elegant stil og indrettet som en rigmands sommerhus i Southampton på Long Island (USA). Fra selve lodgen er der kig ud over 18. fairway, og fra suiteerne nyder gæsterne udsigten ud over 10. fairway.

Unik bane og beliggenhed

Adskillige gange er Kauri Cliffs lodgen kåret af internationale rejsemagasiner som et af verdens skønneste luksusresorts, og stedets 18-hullers mesterskabsbane er i år kåret som nr. 63 på det amerikanske Golf Magazine's Top 100-liste over verdens bedste golfbaner. Tidligere var den nr. 42 på listen, men nye og mere avancerede baner kommer jo til hele tiden. Således anlagde Julian Robertson Kauri Cliffs' søsterbane, Cape Kidnappers, i 2004. Året efter strøg den direkte ind på listens 27. plads, og i år er den nr. 41 på Top 100-listen. Mere om Cape Kidnappers senere.

“At sammenligne de to baner er som at sammenligne æbler og appelsiner, omend de begge ligger ud til Stillehavet. De komplimenterer hinanden, og jeg foretrækker ikke den ene frem for den anden. Jeg siger altid, at de er som to forskellige kunstværker og hver især unikke. Nogle foretrækker den ene og andre den anden, sådan er det jo også med kunst,” siger Kauri Cliffs golfpro, amerikanske Greg Bryan.

På en travl sommerdag har Kauri Cliffs maksimalt 45 spillere, men typisk når tallet sjældent over 20. Nogle dage er der måske kun en enkelt spiller.

Med tee-off intervaller på 15 minutter er banen så finurligt anlagt i det kuperede terræn, at man efter 2. hul ikke kommer til at se nogen af de øvrige spillere i løbet af den dag.

“Vores gæster elsker det, for de føler, de har det hele til sig selv, men når de vender tilbage til lodgen, opdager de, at der også har været andre på banen! For mig og for de fleste spillere er det mest unikke, at der rent faktisk er anlagt en bane i disse forrygende omgivelser,” siger den entusiastiske Greg.

Helt enig. Udsigten er overvældende smuk uanset i hvilken retning, man vender blikket, og fra 15 af hullerne er der vue ud over havet. I løbet af de 4 ½-5 timer, det tager at komme igennem banen, er der konstant udfordringer – ikke bare i spillet men også for øjnene. Ved 7. hul er kigget ned til Pink Beach's lyserøde skaller og turkisblå vand uovertruffent, det samme er synet af de maleriske Cavalli øer, der tronende stikker op af vandet.

Ingen lette huller

Selvom vinteren er køligere og mere våd end sommeren, kan man sagtens spille her hele året, men selvfølgelig spiller banen hurtigere, og underlaget er mere fast om sommeren. Den bedste tid på året er fra begyndelsen af oktober til 1. april (årstiderne er jo omvendte i New Zealand, red.), men uanset så er banen altid i ekseptionel stand, fortæller den unge pro. Og man må tro ham,



1. Fra Kauri Cliffs elegante lodge er der udsigt ud over 18. fairway. Lodgen ligger separat og et par minutters gang fra suiteerne, der ligger delvis omgivet af bush

2. Gæsterne nyder denne formidable udsigt ud over Cape Kidnappers farm-område fra deres værelser

3. Langt fra alle greens i verden tilbyder en udsigt som denne: Stillehavet og Cavalli øerne.



når man ser antallet af ansatte, der tager sig af den 6,5 km lange bane. Året rundt er dusinvis af folk i færd med at trimme og nusse om banen og dens omgivelser.

Hvert hul har fem sæt tees, og selv for professionelle spillere er par 72-banen en kæmpe udfordring, og kun en håndfuld har spillet en runde i par. Hvad gennemsnittet for de typisk dygtige spillere er, tør Greg Bryan kun gisne om, men "85-90" passer nok på de fleste.

New Zealands internationalt kendte pro, Michael Campbell, der vandt US Open i 2005, har enkelte gange brudt banens par, men han ligger typisk omkring 73-74. Han spiller her jævnlige og har sågar fået opkaldt fjerde hul efter sig. Cambo hedder det. Dette

par-5 hul er et fint eksempel på "risk and reward"-golf og nok banens mest udfordrende. Du kan vælge at forsøge at nå greenen i to slag, eller du kan være "forsigtig". Per, men dit lay-up skal være meget præcist. Uanset hvad du vælger, så er andetslaget udfordrende, men muligheden for en birdie er absolut til stede. Med Michael Campbells egne ord: "Det er et af golfspillets skønne par 5 huller".

Der er ingen nemme huller på denne bane, og det mindst svære er nok tredje hul, selvom det kræver et up-hill drive til den højere liggende fairway. Andet slaget kræver præcision mod en relativt smal green. Altså ingen lange putts her.

Langt de fleste spillere synes, at 17. hul er det mest udfordrende.

Det ligger helt ud til kysten og er rated som banens vanskeligste. Her er vinden ofte ubarmhertig, så det kræver en præcis placering af dit drive. Den største udfordring er andet slaget mod en green, der er forholdsvis stor og lettere kuperet.

Alt i alt en fabelagtig bane og med amerikanske David Baum's ord: "Det er det bedste single-course golfresort i verden". Som både udgiver af og skribent for adskillige internationale golfpublikationer, kender han verdens ultimative baner, og Kauri Cliffs var for ham "en af de bedste golf-oplevelser nogensinde".

"The Lodge at Kauri Cliffs" er femstjernet luksus med gourmet restaurant og imponerende lækker spa-afdeling med massage,

skønhedsbehandlinger, motionsrum, sauna og lap-pool. På området er der tre private strande, udendørs pool og mulighed for masser af aktiviteter som vandreture, surfing, snorkeling, ridning, vildsvine-jagt og mountainbiking.

Søster-banen Cape Kidnappers
Luksus og fænomenale golfoplevelser venter også på søsterbanen, Cape Kidnappers. Da ejeren, Julian Robertson for nogle år tilbage bad den kendte golfarkitekt, Tom Doak, anlægge banen ved dette kyst-område i vin-regionen Hawkes Bay, lød opgaven på at designe en "bane med huller, der ikke havde deres lige andre steder". Og ifølge Tom Doak er det lykkedes.

"Det var ikke svært, for området ved Cape Kidnappers er så unikt. Havde det været større eller lidt mere dramatisk, ville det være en fredet nationalpark. At stå på toppen af klipperne, 140 meter over havet, er simpelthen en overvældende oplevelse – og en del af banen," siger arkitekten, der synes, at banen er en af verdens bedste, når det gælder golf med havudsigt.

Trods sin beliggenhed højt hævet over havet, betragtes Cape Kidnappers alligevel som en linksbane, og hvilken én!

Wayne, en australsk forretningsmand fra Brisbane, er her med sin hustru og tre venner, og især herrerne er "høje", da de kommer ind efter en knap fem timers intens oplevelse på banen.

"Det er et fantastisk sted! Vi har lige nydt nogle dage på Kauri Cliffs, men denne bane er teknisk set mere udfordrende, mere rå og mindre manicureret, selvom den også er i tip-top stand."

For fruene var oplevelsen den samme. Banen ved Cape Kidnappers var klart sværere for dem, men uanset så nød de de smukke omgivelser, de lystigt græssende køer og får rundt om banen og ikke at forglemme lodgens luksus forhold.

Fra dag-resort til luksuslodger
Ganske som disse otte australiere, så spiller langt de fleste



Spidsen af klinten, Cape Kidnappers, kan ses fra det meste af banen, og før eller efter spillet, er det værd at tage på udflugt for at opleve Cape Kidnappers sulekolonien.

Golfbanen ved Cape Kidnappers åbnede fire år før selve lodgen, og klubhuset er meget veludstyret og har alle de faciliteter, golfspillere har brug for inklusiv et godt frokost menukort.

udenlandske golfere begge baner under et besøg i New Zealand. Og meningerne vil altid være delte. For Cape Kidnappers pro, engelske Jeremy Carlsen, er der dog ingen tvivl – hans arbejdsplads er suveræn!

"Banens layout og beliggenhed gør den unik, og det mest spektakulære ved den er, at det nogle gange er temmelig svært at fatte, hvad den rent faktisk beder en om at gøre, når man står dér med sit jern. Et godt eksempel er 12. hul, Infinity (uendelighed, red.), hvor det er svært at se, hvor himlen ender og havet begynder... Man skal virkelig tænke over hvert eneste slag," siger den lidenskabelige pro.

Cape Kidnappers åbnede i 2004, og lodgen, der i daglig tale blot hedder The Farm, kom først til sidste år. I fire år har banen således fungeret som en dag-destination med gennemsnitligt 6.000 spillere om året. Banen er åben

hele året, og det højeste antal spillere på en dag har foreløbig været 128. Ergo, ikke en travl bane, så det er let at føle, at man har alle herlighederne for sig selv i løbet af de op til fem timer, det typisk tager at komme igennem de mange udfordringer.

Udfordrende bane

Banens første hul på 402 meter, par 4 er en god optakt til, hvad der venter forude. Højre side af fairwayen giver en bedre vinkel ind mod greenen, men ifølge banens arkitekt skal man ikke forsøge at skyde genvej ved hullets dogleg, for en dyb kløft truer, og især skal short-hitters være påpasselige med deres andetslag.

De fleste mener, at 15. hul er banens sværeste, da der er hverken træer eller andet til at indramme hullet. Til venstre er der til gengæld et 140 meters fald ned mod havet langs med den imponerede og hvide klint, og til højre

en ravine med New Zealandsk bush-bevoksning. Med sine 594 meter er det banens længste hul, og navnet Pirate's Plank indikerer, at det er en flad finger med tee og fairway på samme niveau. Ganske unikt og ganske svært at finde ud af hvilken strategi, man bør anvende.

Der er også masser af udfordringer på par 3 hullerne seks og otte, men de er lidt sjovere, ifølge Jeremy Carlsen.

"Greenen ved 8. hul er i to plateauer, og afhængig af, hvor bolden lander, er der lagt op til nogle yderst interessante putts, så brug fantasien."

Sjette hul spilles over en dyb kløft, og rammer du ved siden af mod venstre side, kan du vinke farvel til bolden.

"Afhængig af vinden er sjette hul mere eller mindre udfordrende. Nogle gange skal du slå bolden hen over ravinen og så håbe på, at vinden vil bringe

den tilbage. En yderst dristig spillestil. Blandt banens mange forskellige hazards, er vinden nok den største udfordring på Cape Kidnappers, men det er jo også det, links baner er kendte for. Så selvom vi ikke lever 100 procent op til beskrivelsen af en links bane, skal man være noget af en vind-ekspert for at spille i par her,” siger Jeremy Carlsen.

The Kiwi Challenge

For at få en hole-in-one skal man også være enten meget heldig eller meget dygtig. Indtil nu er det kun lykkedes 17 spillere. Den første var Alex Robertson (søn af banens ejer), der i 2003 havde succes ved 13. hul, hvorfor det er døbt Al's Ace!

Og måske der venter esser, når der den 27. oktober er tee off kl. 09.00 til The Kiwi Challenge.

I hvert fald er det første gang, banerne ved Cape Kidnappers og Kauri Cliffs er vært for en professionel turnering. Fire unge spillere, tre amerikanere og en australler, dyster om i alt NZ\$ 2,6 millioner (knap 10 millioner kroner) og lægger ud på Kauri Cliffs. Dagen efter, den 28. oktober, går det løs fra kl. 12.00 på par 71 banen ved Cape Kidnappers.

Spillerne er Adam Scott, Anthony Kim, Brandt Snedeker og Hunter Mahan. De er alle i tyverne og har været pro'er mellem tre og otte år. Læs evt. mere på www.thekiwichallenge.com

“The Farm at Cape Kidnappers” er ligeledes et femstjernet luksushotel med 22 suiter, udenørs pool, gourmetrestaurant og god spa-afdeling med massage og skønhedsbehandlinger. Udflugtsmulighederne er utallige – et must er dog et besøg til sulekolonien.

Toppen af New Zealand

Kauri Cliffs ligger i den østlige del af Northland – New Zealands nordligste region med subtropisk klima, fantastiske strande og alverdens muligheder for aktiviteter på og i vandet. Hvad enten det er dykning, fiskeri, svømme med delfiner eller bare en sejltur for at nyde de smukke omgivelser, er muligheden til stede.



Cape Kidnappers banen ligger helt ud til den dramatiske kyststrækning og gør spille-oplevelsen på Cape Kidnappers aldeles uforglemmelig

Tæt ved Kauri Cliffs ligger Kerikeri, der er en dejlig, lille livsstilsby med historiske bygninger, masser af lækre boutiques, gode caféer, enkelte vingårde, en rar stemning og ikke at forglemme en udmærket golfbane.

Fortsæt nordpå til Doubtless Bay og oplev de mest sublimе strande og bugter med hyggelige småbyer som Mangonui, hvis Fish & Chips-forretning er særlig berømt. På halvøen Karikari venter flere skønne, øde strande samt en udfordrende golfbane ved Carrington Resort, der også lokker med vingården Karikari Estate.

Den øverste top af Northland hedder Cape Reinga og er New Zealands pendant til Grenen” i Skagen, idet Det Tasmanske Hav og Stillehavet ramler sammen her, hvor også landets mest besøgte fyrtårn findes. For maorierne har området en vigtig spirituel betydning, da det er “afgangshallen” for de sjæle, der ikke længere har en jordisk krop at opholde sig i. Lige syd for toppen, ned langs Northlands vestkyst, ligger den formidable kyststrækning, “The 90-mile Beach” på halvøen Aupouri, og her drøner man afsted, helst i firhjulstrukne biler, hen over sandet. Men pas på tidevandet!

Det er også her “Te Paki”-stranden med sine over 100 meter høje sandklitter lokker til spas. Efter at have kæmpet sig gennem sandet til toppen, lægger man sig på et bræt og suser ned – til megen moro for både udøvere og publikum. Det kaldes “toboganning”.

Northland er også kendt som hjemsted for verdens største kauri-træer. Tag på aftenvandring med “Footprints Twilight Encounter”, og oplev skovens fantastiske giganter i “Waipoua Forest” til lyden af skønne maorisange. En spirituel og rørende oplevelse. Lær mere om disse træer på Kauri-museet i Kaikohe, hvor historien om de nu næsten udryddede træer fortællés sammen med gode tableauer, der viser de europæiske immigranternes levevis tilbage i 1800-tallet.

Tilbage til østkysten, syd for Kerikeri, og byen Paihia, som sammenlignet med byerne nordfor er en temmelig turistet affære. Uanset så ligger den flot midt i maleriske Bay of Islands, og herfra afgår et hav af vandbaserede aktiviteter. Fem minutters sejlads fra Paihia ligger Russell, en nuttet historisk by etableret af hvalfangere, og ti minutters gang fra Paihia er der fokus på nationens tilblivelse på “The Waitangi Treaty Ground”. Her underskrev

maori-høvdinge og engelske immigranter New Zealands grundlov i 1840. Museet fortæller historien, og områdets smukke marae er et fabelagtigt eksempel på et maori-mødehus.

Kort sagt er der lagt op til en ægte bade og daseferie med indholdsrige udflugtsmuligheder i denne del af New Zealand.

Vin, suler og maori-historie

Naturen ved Cape Kidnappers er ikke det eneste sted i dette område, som overvælder de besøgende golfspillere. Faktum er, at hele Hawkes Bay med sine flotte kyststrækninger, floder, grønne marker, bjerge og hundredtusindvis af vinranker i et ofte kuperet terræn er et yderst seværdigt område. At det tilmed er New Zealands andet største vinområde, gør det ikke mindre interessant. Flere af de ca. 70 vingårde hører til blandt landets absolut bedste, og nogle af dem har også skønne gourmet-restauranter, f.eks. Craggy Range, Black Barn, Sileni, Mission Estate, Church Road og Te Awa, der også er ejet af Julian Robertson.

Fra golfbanens birdies, eagles og albatrosser er det nu tid til at nyde Cape Kidnappers rigtige fugle – nemlig sulerne ved den berømte koloni af samme

navn. En enestående naturoplevelse venter her på toppen af en forblæst bjergtop, hvor sulerne yngler på verdens største fastlandskoloni.

På en anden top, Te Mata Peak, venter en formidabel 360 graders udsigt ud over hele Hawkes Bay inklusiv byen Napier, der ligger lidt nord for Cape Kidnappers. Et jordskælv, der målte 7.9 på Richter skalaen, ødelagde i 1931 byen, men borgerne lod sig ikke slå ud, i stedet opbyggede de en by i gennemført Art Déco stil. En byvandring og et besøg på Art Déco museet er ganske anbefalelsesværdigt.

Det samme er en kulturel oplevelses-tur med en af områdets lokale maori-guider. Maorierne immigrerede til New Zealand ca. 1.000 år før europæerne, og deres historie er fascinerende og til tider skræmmende, for de var et krigerisk anlagt folk, og blodet flød.

Det gør det ikke længere, heldigvis, i dag er det mest vinen, der flyder på disse breddegrader, og alle vingårdene har 'cellar doors', så man kan få smagt på de liflige druesafter.

Ud over banen ved Cape Kidnappers har Hawkes Bay fem ganske udmærkede golfbaner i et helt andet prisleje. | • |

GODT AT VIDE

Golfbaner:

Kauri Cliffs og Cape Kidnappers

Land:

New Zealand

Valuta:

1 New Zealand dollar (NZD) = ca. 3,75 d.kr (september 2008)

Vejen dertil:

Mange internationale luftfartsselskaber flyver til New Zealand, bl.a. Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas og Thai Airways. Flyvetiden fra Danmark til New Zealand er mindst 25 timer. Nemmest er det at flyve via Asien til Auckland, landets største by. Herfra er der ca. 4-5 timers kørsel (i venstre side!) eller 45 minutters flyvning til de to berømte golfbaner, som begge ligger på landets Nordø men dog i hver sin retning. Kauri Cliffs ligger i Northland, nord for Auckland, og Cape Kidnappers ligger på østkysten ved Hastings i Hawkes Bay området.

Ophold:

The Lodge at Kauri Cliffs. Her er 22 suiter med priser fra NZ\$ 580 til NZ\$ 1.750 pr. person afhængig af årstiden. Priserne inkluderer cocktail-hour, à la carte middag og morgenmad. Owner's Cottage med to soveværelser kan lejes for mellem NZ\$ 5.500 og NZ\$ 8.000 pr. nat afhængig af årstiden. Oveni disse priser kommer 12,5 % moms. Check-in er fra kl. 13, men ankommer man før, er man velkommen til en runde golf **www.kauricliffs.com**
Telefon: +64 9 407 0010
Fax: +64 9 407 0061
Email: reservations@kauricliffs.com

The Farm at Cape Kidnappers

Lodgen har 22 suiter med priser fra NZ\$ 650 til NZ\$ 1.750 pr. person afhængig af årstiden. Priserne inkluderer

cocktail-hour, 3-retters gourmet middag, eller hvad man måtte ønske, og morgenmad. Owner's Cottage kan lejes for mellem NZ\$ 3.500 og NZ\$ 12.000 pr. nat afhængig af årstid og antallet af soveværelser (op til fire). Oveni disse priser kommer 12,5 % moms. **www.capekidnappers.com**
Telefon: +64 6 875 1900
Fax: +64 6 875 1901
Email: reservations@capekidnappers.com

Begge lodges er medlem af Relais & Châteaux.

Krav og faciliteter:

Begge baner har velassorterede golfshops, hvor man også kan leje sko og alt andet nødvendigt udstyr og booke en tid med banens pro (NZ\$ 160 for en time). Begge baner har fem sæt tees ved hvert hul.

Medlemskab:

Det er ikke muligt at blive medlem af de to baner, der begge er ejet af den amerikanske milliardær, Julian Robertson, der bor i New York men som hvert år tilbringer adskillige måneder i New Zealand.

Samlet vurdering:

Banerne kan ikke sammenlignes, men de er begge i topklasse. Hvad enten man er begynder eller professionel golfer er udfordringerne store. Serviceniveauet er meget højt, beliggenheden for begge baner er ganske uovertruffen, og naturen overvælder alle besøgende. Her er simpelthen alt, hvad en forvent spiller kan ønske sig. Klubhus-faciliteterne er bedre på Cape Kidnappers end Kauri Cliffs. Begge steder er det muligt at spille golf uden at være indkvarteret på lodgen.

Baneinformation:

Kauri Cliffs:

18 hullers mesterskabsbane, par 72
Back tee (blå): 6.510 meter
Ladies tee (gul): 5.261 meter

Green fee: NZ\$ 400 i højsæsonen (1.10-30.4) og NZ\$ 300 i lavsæsonen (1.5-30.9). Er man new zealænder eller har opholdstilladelse i New Zealand og samtidig er medlem af NZGA er priserne hhv. NZ\$ 225 og NZ\$ 180. Handicapbegrænsning: Ingen, alle er velkomne.

Cape Kidnappers:

18 hullers mesterskabsbane, par 71
Back tee: 6.533 meter
Ladies tee: 4.739 meter
Green fee: NZ\$ 400 i højsæsonen (1.10-30.4) og NZ\$ 300 i lavsæsonen (1.5-30.9). Er man new zealænder eller har opholdstilladelse i New Zealand og samtidig er medlem af NZGA er priserne hhv. NZ\$ 225 og NZ\$ 180. Handicapbegrænsning: Ingen, alle er velkomne, om end stedets pro fraråder helt nye spillere at udfordre sig selv på denne bane.

Info:

www.doubtlessbay.co.nz

www.northlandnz.com

www.bay-of-islands.co.nz

www.nzgolfcourses.co.nz/kerikeri

www.heritagehotels.co.nz/Carrington-Resort/Golf-Course/

www.hawkesbaynz.com

www.hawkesbaywines.com

www.hbmaoritourism.co.nz/hb_maori_tourism/

www.hbgolfassociation.co.nz